

TEKST & BEELD: MARC LABATH

PROEVEN VAN DE BUREN, PICKNICK MET RANDANIMATIE

27 AUGUSTUS 2016

Een bont allegaartje met heel wat moeiteloos met elkaar ravottende kinderen kwam samen in het lommerrijke groen tussen appartementsgebouwen Electra en Borluut voor wat een aangenaam smul- en babbelfeestje zou worden, een nieuwe hoogvlieger voor Paula Silva als drijvende kracht van Samenlevingsopbouw Gent. Een zinnenprikkelend weertje met 'Madame Soleil' als eregast gaf de sfeer alvast een stevige boost.

Mensen uit alle windstreken: Marokko, Turkije, Mauretanië, de Filipijnen, Pakistan, enz, die nu in Gent hun nieuwe thuis hebben gevonden, hadden samen met de Gentenaars een rijkelijk gevarieerde overvloed aan lekkers meegebracht. Wie hier niet aan zijn trekken kwam, moest wel héél erg kieskeurig zijn. De burens hadden immers culinaire hoogstandjes met duidelijk voelbare liefde en tomeloze inzet uit hun eigen keuken getoverd: exotische kip-curry met kokos, chocoladecake, rundsvlees in een fluweelzachte saus met kardemom, mega-gevariëerde fruitsalade, zelfgemaakte frisse limonades zonder kleurstoffen en andere emulgators,

mierzoete meloenpartjes, basmatirijst, kerstomaatjes en nog een veelvoud aan plaatselijke en andere-landenhapjes... Je wist echt niet waar eerst toe te tasten. En toen de ovenwarme gezelligheid reeds superhoog scoorde, schudde Marius enkele diepgevoelige intens-melancholische en toch zéér melodieuze Poolse (jazeker) blues uit zijn mouw en accoustische gitaar, een niet te onderschatten muzikale surplus. En wat ook opviel die dag: er was niemand die zich bezondigde aan urenlang smartphone-gedoe, geen 'geswipen' of digitaal gewauwel vandaag, wel integendeel, de picknickers vonden mekaar probleemloos, zonder de minste terughoudendheid oer-ouderwets keuvelen, kletsen en 'leute' maken, net of ze elkaar al jaren kenden.

En of het héérlijk toeven was, die bewuste namiddag! Het leven zoals het is, of zou kunnen zijn: eenvoudig, complexloos, sociaalbewogen, niet geremd door huidskleur, ras of enig ander obstakel, van welke aard dan ook. Kortom... hartverwarmend, toch?!



En impressie