



►►► We dienden een wijk aan zet aanvraagsubsidie in om een dergelijk feest te organiseren. Momenteel zijn we in blijde verwachting van een positief antwoord.

Hoe veraf of dichtbij is de werking aan de Watersportbaan nog van een echte basisvoorziening voor jou?

De ontmoetingsplek 'De Zoete Inval' is een schitterend initiatief, maar de plek, het appartement zelf, leent er zich niet echt toe. De ruimte is een beetje te klein en veel burens vinden de weg er niet naartoe. Het heeft letterlijk en figuurlijk een hoge drempel. Ik kan dus alleen maar toejuichen dat ik zie dat jullie ondertussen een samenwerkingsverband opgestart hebben met vzw Straatwoordenaar die in de voormalige Kring een tijdelijke invulling opzet. Het is in elk geval een plek die meer zichtbaar is en ook beter toegankelijk. Het is ook belangrijk om meer samen te werken met verschillende organisaties die in de wijk actief zijn. Dit gebeurt momenteel nog een beetje te weinig misschien maar gelukkig zie ik daar verandering in komen.

Je geeft heel veel van jezelf in onze werking. Wat krijg je ervoor terug?

Het 'taalstimuleringsproject' dat ik organiseer begint vanuit voorlezen en samenlezen. Ik kreeg een tip aangereikt via Paula over een cursus 'SamenLezen' georganiseerd door Vormingplus. Samenlevingsopbouw gaf me de kans om me hierin te vormen: ik was enorm blij dat zij dit financieel bekostigden want deze vorming bleek perfect aan te sluiten bij wat ik al aan het doen was met mijn Taalgroepje. De opgedane kennis vertaal ik nu dus ook in mijn taalproject.

Zie je jezelf andere vrijwilligers aanspreken om zich in te zetten voor onze werking?

Uiteraard, waarom niet. Het is leuk te vertoeven in een warm nest waar je aangesproken wordt op positieve dingen in plaats van de dagelijkse polarisatie en negativiteit te moeten ondergaan. Dus een oproep aan iedereen, neem deel aan de activiteiten, vormingen van Samenlevingsopbouw en zet zelf in op datgene waar je goed in bent! ■

TEKST: MATHILDE VERHELST - FOTO'S: BRECHT VAN MAELE

EEN GESPREK MET VRIJWILLIGER MAGDA OVER **NIEUW GENT**

MAGDA IS ÉÉN VAN DE VELE VRIJWILLIGERS VAN SAMENLEVINGSOPBOUW GENT. Ze helpt het team van Nieuw Gent bij verschillende activiteiten en is ondertussen begonnen aan haar vierde jaar van de opleiding tot 'opgeleide ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting'. FRANK ging met haar in gesprek over haar kijk op een basisvoorziening.

Hoe kwam je erbij om te starten met vrijwilligerswerk?

Ik ging regelmatig naar het buurtcentrum van Nieuw Gent. Zo'n zes jaar geleden werd ik daar aangesproken door Michiel en Karolien van Samenlevingsopbouw Gent met de vraag of ik niet eens naar de tuintjes wou komen. Ik vroeg een persoonlijk tuintje aan. Al snel kreeg ik de vraag om ook eens mee te helpen met de vrijwilligers en zo rolde ik figuurlijk het vrijwilligerswerk in.



Wat heb je zo allemaal al gedaan als vrijwilliger?

De afgelopen jaren hielp ik bij verschillende activiteiten van Samenlevingsopbouw Gent en andere wijkorganisaties. Ik hielp bij koffiemomenten en in de tuintjes, ondersteunde samenkomstmomenten in de woonblokken, ging mee deur-aan-deur, opende de tuintjes en het tuinhuis op vaste dagen, tuinierde samen met kinderen uit het Buitengewoon Secundair Onderwijs, ik organiseerde samen met andere wijkbewoners de jaarlijkse wijk-BBQ... Doorheen al die jaren leerde ik mezelf ook zien als een sleutelfiguur voor vele mensen uit de wijk. Ik kon al snel mijn kennis gebruiken om mensen naar de juiste personen of de juiste diensten door te verwijzen.

Zo'n sleutelfiguur zijn in de maatschappelijke dienstverlening, dat kan je toch niet zomaar? Hoe ontdekte je dat jij daar een talent voor had?

Door tussen de mensen te staan in het vrijwilligerswerk maar ook door het vele jaren samenleven hier met de burens in Nieuw Gent zag ik in dat je iets voor een ander kan betekenen. Dat je veel vriendschap terugkrijgt als je er probeert te zijn voor mensen. Dat kan op heel kleine momenten maar ook op belangrijke momenten voor mensen. Door mee te werken met Samenlevingsopbouw leerde ik zien dat je mensen de kracht kunt geven om te geloven in iets.

Je startte met de opleiding 'ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting'. Wat wil je daarmee bereiken?

Ik leerde de opleiding kennen door Rudy, de ervaringsdeskundige van Samenlevingsopbouw Gent. Hij moedigde me aan de stap te zetten en ondersteunde me zeker bij de aanvang van de opleiding. Ik kreeg van de collega's van Samenlevingsopbouw Gent, Rudy en Karolien, ook steeds de vrijheid om te mogen en kunnen voelen wanneer iets fout zat. Door de opleiding ben ik anders naar de zaken gaan kijken. Naar wat ik zelf heb meegemaakt, wat mensen hier in de buurt meemaken, maar ook naar wie ikzelf ben. Het team van Nieuw Gent zag me steeds als volwaardige partner. Ze wezen me op bepaalde grenzen, wat kan, wat werkt, wat niet... We konden daarover praten. Zij lieten mij daarin oefenen.

Ik wil zelf een brugfiguur zijn tussen hulpverleners, tussen alle diensten in de wijk, want ik geloof sterk in de meerwaarde van netwerken en samenwerkingsverbanden.



DE TUINTJES

De Tuintjes liggen midden tussen de sociale woontorens van Nieuw Gent. 65 volkstuintjes van 2 op 3 meter stellen we gratis ter beschikking aan sociale huurders uit de diverse woontorens én de sociale woningen in Steenakker.

De Tuintjes is dé plek waar we de vijf functies van onze basiswerking vormgeven:

- onthaal
- ontmoeting
- vrije tijd
- vorming
- belangenbehartiging.



Samenwerken en netwerken opbouwen zit ook in de opdracht van de basisvoorzieningen die Samenlevingsopbouw in Nieuw Gent en aan de Watersportbaan aan het uitbouwen is. Zie jij je daar dan een rol in spelen?

Dat zie ik zeker. Netwerken opbouwen om zo meer bereikbare en toegankelijke hulp te kunnen bieden, is al een hele tijd een droom van mij. Zo organiseer ik momenteel een bijeenkomst tussen hulpverleners, Columbus en Nieuw Gent om tot een samenwerking te proberen komen, om zo een mooiere toekomst te kunnen uitbouwen door en vóór de mensen van Nieuw Gent.

Ik geloof heel hard in basiswerk, samen met mensen de tijd nemen en met hen een weg afleggen. Maar dat kost heel veel tijd. Vele beleidsmakers de dag van vandaag zien dat niet meer of geloven daar niet in. En dat is jammer. Die nabijheid is net zo belangrijk!

Wanneer mensen en diensten samenwerken kunnen ze meer realiseren dan elk afzonderlijk. Ik geloof absoluut dat het geheel meer kan zijn dan de som der delen. ■